

† Ν. Ι. ΚΑΜΠΑΝΗΣ

Ιδρυτής εν έτει 1880

† ΑΠ. Ν. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
1932 — 1974

Διευθυντής — Ιδιοκτήτης
ΟΥΡ. ΑΠ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Έτος 12ον, Γ' Περίοδος
Αρ. Φύλ. 138)701
ΓΡΑΦΕΙΑ: Οδός
Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 25
ΑΘΗΝΑΙ — 104 32

ΣΙΦΝΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΙΦΝΙΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1958)

ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (1978)

ΕΤΟΣ 106ον

ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 1985

ΓΝΩΜΙΚΑ:

Κάνεις Κερά
πεσάρεσαι...

Σιφνέϊκο

ΤΗΛ. 52.25.264 & 81.32.410
ΣΙΦΝΟΥ: (0284) 31.487

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ

⇒ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ⇒

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΦΝΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΗ (1660 — 1664)

Ο καθολικός κληρικός Γεώργιος Πέρης, από τη Σύρα, μετά τις σπουδές του στη Ρώμη, στο Κολλέγιο της Αγίας Προπαγάνδας, διορίστηκε εφημέριος στη Λατινική Επισκοπή της Μήλου (1655), όπου παρέμεινε μέχρι τα τέλη του 1659. Στη συνέχεια παραιτήθηκε από τα εφημεριακά του καθήκοντα στη Μήλο και ανέλαβε διδάσκαλος Σίφνου (1660), με ετήσια αμοιβή 50 σκούδων. Τό μισθό του πλήρωνε ο έμπορος Μιχαήλος Κοντόσταυλος ο Άνδριος, ο οποίος ήταν μόλις εγκατεστημένος στη Σίφνο, όπου είχε την έδρα των επιχειρησών του και στενή συνεργασία με τον διάσημο μεγαλέμπορο του νησιού Βασίλη Λογοθέτη (1669 †).

Ο Πέρης ήταν σπουδαίος δάσκαλος και είχε πολλούς μαθητές κατά την πενταετή παραμονή του στη Σίφνο (1660—1664). Αναγκάστηκε όμως να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει το νησί, ύστερα από απαίτηση του Βατικανού, γιατί είχε πέσει στη δυσμένειά του. Τότε οι κληρικοί και οι πρόκριτοι της Σίφνου υπέγραψαν τη δημοσιευόμενη εδώ πιστοποίηση υπέρ του διδασκάλου τους, για να την χρησιμοποιήσει κατά τη διεκδίκηση των συμφερόντων του. Το έγγραφο βρίσκεται στα Αρχεία της Αγίας Προπαγάνδας, φάκ. SC. ARCIP. 1A, φ. 257:

«Αντίγραφο από τα ελληνικά στα ιταλικά:

Οι υπογράφοντες κληρικοί και πρόκριτοι της νήσου Σίφνου, παρέχουμε πλήρη και ανεπιφύλακτη διεβεβαίωση προς κάθε Εκκλησιαστική Αρχή, στην οποία ήθελε περιέλθει η παρούσα, ότι, κατά το διάστημα που παρέμεινε εδώ ο αιδεσ. Γεώργιος Πέρης, υπήρξε προσωπικότητα έντιμη και υποδειγματική έναντι όλων, μας έδωσε δε πλήρη ικανοποίηση με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία του στα παιδιά μας.

Εξεδόθη στη Σίφνο, 12 Οκτωβρίου 1664.

- ο οικονόμος Σίφνου
- ο χωρεπίσκοπος Σίφνου
- ο σακελλάριος Σίφνου
- πρωτοπαπός Σίφνου
- ο σκευοφύλαξ Σίφνου
- Αντώνιος ιερέας βιβλιοθηκάριος
- Αντώνιος Καρδίτζης
- Αντώνιος Μαγκανάρης
- Μανώλης Καραμάνος, δημογέρον
- Ζαννής Ναδάλης
- Κωνσταντίνος Ζούκος
- Πέτρος Μοθωναίος
- Γεώργιος Χρυσολουράς
- Αντώνιος Αχλάδης

(Τ. Σ.) Διάκος Σερμαρτς πρωτονοτάριος Σίφνου έγραφα και μετέφρασα.

Ημείς Αθανάσιος Μαρμαράς, Αρχιεπίσκοπος Σίφνου, Σερίφου, Ίου, Φολεγάνδρου, Μυκόνου, Αμοργού, Αστυπαλαίας, Ανάφης, Σικίνου, πιστοποιούμε ότι ο ανωτέρω Σερμαρτς υπογράφει αυτοπροσώπως τις πράξεις και αντίγραφα για την ανωτέρω δε υπογραφή του παρέχουμε τη βεβαίωσή μας.

Μήλος 20 Μαρτίου 1667 (νέο)

† ο Σίφνου Αθανάσιος (Τ.Σ.)»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βεβαίωση του αντιγράφου έγινε στη Μήλο, όπου είχε πάει ο αρχιεπίσκοπος Αθανάσιος για να επισκεφθεί τον βενετό ναύαρχο και τον ευρισκόμενο εκεί Καθολικό επιθεωρητή των Εκκλησιών επίσκοπο SEBASTIANI, για να του μιλήσει υπέρ του Γεωργίου Πέρη για άλλα ζητήματα.

ΣΙΜΟΣ ΜΙΑΤ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ