

ΝΑΞΙΑΚΑ

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΑΞΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

2 (2012)



ΗΡΟΔΟΤΟΣ

**Luigi Guarchi, ἀποστολικοῦ ἐπισκέπτη
εξέταση διαφόρων ζητημάτων τῆς καθολικῆς
Ἐκκλησίας Νάξου [1723]**

**ΣΙΜΟΣ ΜΙΑΤ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
Ιστορικὸς**

Μὲ τὸν ὕδο «ἀποστολικὴ ἐπίσκεψη» στὴν τυπικὴ ὁρολογίᾳ τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐννοεῖται πνευματικός, διοικητικός καὶ οἰκονομικός ἔλεγχος τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς ἀπὸ εἰδικὰ ἔξουσιοδοτημένο ὄργανο, συνήθως μὲ τὸ ἀξίωμα ἐπισκόπου, ἀποκαλούμενο: «visitatore apostolico» (= ἀποστολικὸς ἐπισκέπτης). Γιὰ τὴν πραγματοποίηση μάλιστα τακτικῶν ἀποστολικῶν ἐπισκέψεων στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου πελάγους ὁ καρδινάλιος Γιουστινιάνι μὲ τὴν, ἀπὸ 25 Ιανουαρίου 1619, διαθήκη του (ποὺ ἀνοίχθηκε στὶς 27 Μαρτίου 1621 μετὰ τὴν ἐκδημίᾳ του) παρήγγειλε ὅτι ἀπὸ τὴν πρώτη δεκαετία μετὰ τὸν θάνατό του καὶ ἔξῆς, δηλαδὴ 1630, 1640 κλπ., ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποστέλλωνται δύο κληρικοὶ στὰ νησιὰ τοῦ ἀρχιπελάγους γιὰ «ἐπίσκεψή» τους, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν πατρίδα του Χίο, Μυτιλήνη, Εύβοια, Σάμο, Νάξο, Μύκονο, Μῆλο, κλπ. Γιὰ τὰ ἔξοδα τῆς «Missionē» (= Αποστολῆς) κατέλιπε 500 σκοῦδα (μὲ τὴν ἀνὰ δεκαετία ἀξιοποίησή τους), θέλησε δὲ ἡ ἐκλογὴ τῶν δύο κληρικῶν νὰ ἐνεργεῖται ἀπὸ τοὺς Guardiani et Officiali della Santissima Compagnia dell' Annunciata, κατὰ προτίμηση Τησουρίτες¹. Οἱ ἀποστολικοὶ ἐπισκέπτες, μετὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἐπισκέψεων, κατέγραφαν σὲ ἐκθέσεις-ἀναφορές τους μὲ κάθε λεπτομέρεια τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε στὶς ἐκκλησίες ποὺ ἐπιθεωροῦσαν, ἔδιναν δὲ παράλληλα καὶ πολλὲς ἄλλες πληροφορίες γιὰ τὶς περιοχὲς ποὺ ἐπισκέπτονταν, πολύτιμες γιὰ τὴν ιστορία τους.

Τέτοιες ἀξιόλογες ἀναφορὲς ἔχουμε ἀπὸ τὰ Ἀρχεῖα τῆς Sacra Congregazione de Propaganda Fide (SCPF) τῶν ἀποστολικῶν ἐπισκεπτῶν:

- Fra Bernardo da Parigi, ἔτους 1652.
- Mons. Sebastiani, vescovo di Hierapoli, ἔτους 1667.
- Angelo Venier, vescovo di Tine, ἔτους 1678.
- Mons. Antonio Justinaini, vescovo di Sira (e Naxia), ἔτους 1702.

[Ἡ τελευταία ἐπίσκεψη εἶχε ἀνατεθεῖ μὲ ἐντολὴ (breve) τῆς 19 Οκτωβρίου 1691 στὸν Mons. Leonardo Balsarini, vescovo di Scio (Χίο), πλὴν ἡ πραγματοποί-

¹ Βατικανό, SCPF/Congreg. Particolari, vol. 48, 77.97^R-98^R.

ησή της δὲν ἔγινε δυνατή λόγω τῶν πολεμικῶν γεγονότων καὶ ταραχῶν στὴ Χίο ποὺ ἀνάγκασαν τὸν ἐπίσκοπο νὰ διαφύγει στὴ Βενετία καὶ κατόπιν νὰ ἐκλεγεῖ ἀρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Ἐπίσκεψη εἶχε πραγματοποιήσει μόνο στὴ Σμύρνη, ἐνῷ τῇ συνέχισή της ἐνήργησε, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ὁ σεβασμ. Justiniani].

— Mons. Vincenzo Castelli, archivescovo di Marchianopoli, ἔτους 1711, ποὺ διενεργήθηκε, κατὰ τὸ τμῆμα Σίφνου-Κέας-Θερμίων, ἀπὸ τὸν γραμματέα τῆς ἀποστολικῆς ἐπίσκεψης Smaragdo Rughieri καὶ

— Mons. Luigi Guarchi, vescovo di Santorini, ἔτους 1723 (ποὺ διενεργήθηκε τμηματικὰ κατὰ τὰ ἔτη 1721-1723)².

Ο τελευταῖος αὐτὸς ἀποστολικὸς ἐπισκέπτης, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κυρίᾳ ἔκθεση-ἀναφορά του, κατέγραψε σὲ ἴδιαίτερες σελίδες συγκεκριμένα ζητημάτα καὶ ὑποθέσεις ποὺ τοῦ ἀνέθεσε γιὰ ἔρευνα ἡ Sacra Congregazione, πρὸς τὴν ὅποια εἶχαν ὑποβληθεῖ κατὰ καιροὺς σχετικὰ αἰτήματα ἀπὸ ἐνδιαφερομένους τῶν νησιῶν. Τοῦτο συνάγεται καθαρὰ ἀπὸ τὰ εἰσαγωγικὰ τῆς μερικῆς αὐτῆς ἀναφορᾶς τοῦ ἐπισκόπου Guarchi, γραμμένης ἀπὸ τὸν γραμματέα τῆς ἀποστολικῆς ἐπίσκεψης δὸν Ἀγγελο Δαρζέντα, ἀπὸ τὴν ὅποια ἀποσπάσαμε τὰ σχετικὰ μὲ τὴ Νάξο σημεῖα, κατὰ τὰ ἐπόμενα:

«Καταγραφὴ τῆς Ἀποστολικῆς Ἐπίσκεψης ἐπὶ μερικῶν, ἰδιαιτέρας σημασίας, κατὰ τὴν Ἁγία Προπαγάνδα, ζητημάτων ποὺ ἔξετασε ὁ σεβασμιώτατος Luigi Guarchi, Ἀποστολικὸς Ἐπισκέπτης.»

Ἐχοντας σκοπὸ ό σεβασμιώτατος ἀποστολικὸς ἐπισκέπτης κατὰ τὴ διενέργεια τῆς Ἐπίσκεψης νὰ μὴν παρεκκλίνει κατ' ἐλάχιστον ἀπὸ τὴ μεγάλη ἐπιθυμία τῆς Ἁγίας Προπαγάνδας νὰ τὴν ἐνημερώσει λεπτομερῶς καὶ μὲ μεγάλη ἀκρίβεια ἐπὶ μερικῶν ζητημάτων ποὺ ἀνέκυψαν ἀπὸ διάφορες προσφυγὲς ἢ ἐπίμονες πρὸς αὐτὴν ἐκκλήσεις, ἐκθέτει στὶς παροῦσες σελίδες, κατὰ τὶς δυνάμεις του, τὶς ἐπόμενες καταγραφὲς πρὸς διαφώτιστν τῆς ὥστε νὰ δυνηθεῖ νὰ πάρει τὶς κατάλληλες καὶ ὄριστικὲς ἀποφάσεις τῆς.

[...]

23. Ο σεβασμιώτατος ἀποστολικὸς ἐπισκέπτης λυπήθηκε γιὰ τὴ δυσάρεση κατάσταση καὶ ἀθλιότητα ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ Μητρόπολη τῆς Νάξου ἀπὸ τὰ πολλὰ δεινὰ ποὺ ἐπέπεσαν κατὰ τέτοιον τρόπῳ ὥστε γιὰ ἔνα διάστημα ὁ σεβασμιώτατος ἀρχιεπίσκοπος νὰ ἀναγκασθεῖ νὰ ἐνεργεῖ αὐτοπροσώπως ὅλες τὶς ὑπηρεσίες καὶ ἱεροπραξίες, ἀκόμη καὶ νὰ κλείσει τὸν καθεδρικὸ ναό, μὲ μεγάλο πόνο τοῦ καλοῦ Λαοῦ, στὴν ἐπιδιώξη μιᾶς ἀποτελεσματικῆς παραίνεσης πρὸς τοὺς ιθύνοντες τῆς Λατινικῆς Κοινότητος προκειμένου νὰ διακόψουν τὶς ἐπικίνδυνες ἐνστάσεις τους κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν κληρικῶν τῆς· ἔτοι ἔδειξαν καὶ αὐτοὶ φανερὰ σημάδια μετάνοιας γιὰ τὶς στενοχώριες ποὺ δοκίμασαν μὲ σχετικὴ παράκληση πρὸς τὴν ἀγιότητά του, ὅπότε ἐκτιμήθηκε ὅτι δὲν πρόκειται πλέον νὰ συνεχίσουν, μόνο προσέθεσαν ξεκαθαρίζοντας ὅτι ἀπὸ

² Οἱ ἐκθέσεις τῶν ἐπισκεπτῶν ἀνήκουν στὸ Βατικανό, SCPF/Visite e Collegi, vol 31, 32, 38, 39.

κάποιαν <κακή> ὡρα προέκυψαν τὰ ἐκτεθέντα συμβάντα λόγω τῆς ἀνάγκης νὰ συντρέξει πράγματι συμμετοχὴ γιὰ βοήθεια τῶν νησιῶν μὲ ἐλεημοσύνες καὶ κάποιαν ἔξτρα ἐπιχορήγηση τῶν κληρικῶν.

24. Κατὰ τὴ διενέργεια τοῦ ἐλέγχου ὁ σεβασμιώτατος ἀποστολικὸς ἐπισκέπτης παρατίρησε ὅτι τὰ ὑπάρχοντα σήμερα εὐεργετήματα («κανονικάτα») τῆς μητροπόλεως Νάξου ἀποδίδουν ἔσοδα σὲ ίκανονοποιητικὸ βαθμό, πλὴν σὲ ἀρκετὰ ἀπ' αὐτὰ (τὰ κανονικάτα) ἔχουν σφετερισθεῖ ἀρκετὰ τριμερῆ («τριένια») μεταξὺ δ' αὐτῶν εὑρῆκε καὶ ἔνα, λεγόμενο τῆς Αγίας Αἰκατερίνης, ὅπως ὅμως διεπίστωσε δὲν ὑπάρχει ἐπιθυμία ἀποδοχῆς του ἐξ αἰτίας τῶν ἀνωτέρω γεγονότων-κατηγοριῶν γιατὶ ἀν καὶ ἀπέδιδαν ὑπὲρ τοῦ φέροντος τὸ εὐεργέτημα γιὰ νὰ τελοῦνται λειτουργίες, δὲν ὑπῆρχε ἐλπίδα νὰ εἰσπραχθεῖ ἀπ' αὐτὸν κάποια οἰκονομικὴ βοήθεια γιὰ τὴ συντήρησή του· ἀλλά, μὲ τὴν ἔνωση μὲ κάποιο ἄλλο κανονικάτο δὲν θὰ εἶναι πλέον μεγάλη δυσκολία νὰ βρεθεῖ κάποιος ποὺ θὰ τὸ ἀποδεχτεῖ κατὰ τοὺς ὄρους τοὺς περιεχομένους στὴν ιδιαιτέρᾳ, πρὸς διάθεσιν κανονικάτων, παράγραφο τοῦ γενικοῦ ἐλέγχου, μετὰ τὴν ἐκκαθάριση τῶν σχετικῶν δικαιολογητικῶν.

25. Ο σεβασμιώτατος ἀρχιεπίσκοπος προσκλαίονταν ὅτι εἶναι σοβαρὸ τὸ γεγονὸς τῆς μὴ προσφορᾶς, ἔστω ἐλαχίστης, ἀπὸ τοὺς <μοναχοὺς> Minor Osservanti, οἱ ὅποιοι τηροῦν τώρα μὲ τὸ μοναστήρι τους ἀπόσταση ἔξαρ- τώμενοι ἀπὸ τὴν ἐπαρχία τῆς Κάντια (= Ήράκλειο, Κρήτης) ἀπὸ τοὺς ὅποιους δὲν ἔχει κανένα πνευματικὸ ὄφελος γιατὶ δὲν κάνουν ἔθιμοτυπία, οὔτε κηρύγματα, οὔτε ἄλλες ἐκδηλώσεις πνευματικῆς ἀνάπτυξης τοῦ λαοῦ· συχνὰ ὅμως ὑπηρετοῦν σκάνδαλα ώς καλὸ παράδειγμα· τί καλὰ ποὺ θὰ ἥταν ἀν αὐτὸ τὸ μοναστήρι διέθετε τὰ ἀγαθά του γιὰ τὴ λειτουργία ιερατικῆς σχολῆς, ἢ, λόγω τῆς ἀπομονωμένης θέσης του, γιὰ νὰ κάνουν τὶς πνευματικὲς ἀσκήσεις τους ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῶν αἰδεσίμων πατέρων τοῦ Ἰησοῦ, ἀντὶ νὰ συντελοῦν στὸν ἔρχομό ἀλλῆς λατρείας, πρᾶγμα περιττό, ἀφοῦ οἱ δύο λατρείες, μία αὐτὴ τοῦ Τάγματος τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ ἄλλη τῶν πατέρων Καπουτσίνων, εἶναι ἀρκετὲς γιὰ ὅλες τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν ψυχῶν· ὁ ἀποστολικὸς ἐπισκέπτης δὲν θὰ παραλείψει στὴν κεντρικὴ ἔκθεση τῆς ἐπισκέψεως νὰ ξεκαθαρίσει λεπτομερῶς τὸ εἶδος καὶ τὴν ποιότητα αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν τοῦ μοναστηρίου καὶ τῶν οἰκονομικῶν ἀποδόσεών τους, τὸ ὑψος στὸ ὅποιο ἀνέρχονται καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν λειτουργῶν ποὺ πρέπει νὰ τελοῦνται γιὰ τὰ ἐν λόγῳ ἀγαθά, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία τῶν εὐεργετῶν, ὥστε ἡ Αγία Προπαγάνδα νὰ εἶναι ἀρτια ἐνημερωμένη πόσοι κληρικοὶ ἐνάγονται στὸ ζήτημα καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ τοὺς γνωρίσει προκειμένου νὰ μὴ θιγοῦν ἐκεῖνοι μὲ τὶς καλὲς συνήθειες ποὺ διαβιοῦν μὲ ἀσκήσεις εὐσέβειας τῶν ἀληθινῶν ιεραποστόλων ἢ νὰ ἀποστείλει ἄλλους ως ἐργάτες ἄλλης λατρείας· τὸ ὄνομα τοῦ προϊσταμένου ποὺ διοικοῦσε τὸ μοναστήρι κατὰ τὸν χρόνο τῆς Ἐπίσκεψης εἶναι φράτε Girolamo António ἀπὸ τὴ Βενετία καὶ ὁ λαϊκὸς φράτε Luigi, ἀπὸ τὴ Βενετία, ἐπίσης. Ο προηγούμενος προϊστάμενος πέρασε στὴν καλύτερη ζωὴ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1723. Τὰ σκάνδαλα

ποὺ ἀναφύονται ἀπὸ τοὺς πατέρες τῶν Minori Osservanti (= Φραγκισκανῶν) εἶναι ὅτι ἐπιτρέπουν τὴν εἴσοδο στὸ μοναστήρι τους γυναικῶν, ὅπως καὶ ἀνδρῶν, χωρικῶν βέβαια, γιὰ διασκέδαση καὶ χορό, ὅπως σὲ πανηγύρια, κατὰ τὶς ἑτήσιες ἔορτὲς σὲ ἀρκετὰ κοντινὰ χωριὰ τοῦ μοναστηριοῦ, ἢ ποὺ ὁργανώνουν στὴν πόλη πρόσωπα κατὰ διάφορες περιστάσεις, κυρίως Ἑλληνίδες ἢ καὶ γυναικες λατινικοῦ δόγματος ποὺ συγκεντρώνονται πολλὲς φορὲς σ' αὐτὸ τὸ μοναστήρι καὶ χορεύουν ἢ κάνουν ἄλλες ἀπρέπειες, ὅπως ἐκεῖνοι ποὺ πηγαίνουν στὰ πανηγύρια καὶ ἀναπτύσσουν ἐλευθεριότητα.

Τὸ μοναστήρι εἶναι μακρὺ ἀπὸ τὴν πόλη περὶ τὰ δύο μίλια καὶ δὲν προσέχουν ὅσο ὄφείλουν τὰ εἰσοδήματα τῶν κτημάτων, τὴν καταγραφὴ τῶν ὄποιων, ὅπως προελέχθη, θὰ περιλάβει <ό ἐπισκέπτης> στὴν κεντρικὴ ἔκθεσή του· αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ίκανοποιητικὰ γιὰ τὴ συντήρηση δύο κληρικῶν καὶ ἐνὸς λαϊκοῦ, μὲ ἀξιοπρέπεια φυσικά, ποὺ θὰ ἔχουν καὶ κάποιαν ἐνίσχυση ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς μητροπόλεως Νάξου· τὸ μοναστήρι εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀνακατασκευαστεῖ κατὰ κάποιον καλὸ τρόπο μὲ δαπάνη πού θὰ ἀνέλθει σὲ ἑκατὸ πιάστρες τρέχοντος νομίσματος, ἀλλὰ μὲ τὸ ἔξοδο αὐτὸ θὰ εἶναι στὴν ἐντέλεια καὶ δυνατὸν νὰ κατοικηθεῖ ἀπὸ ὄποιονδήποτε, κατὰ τὶς διαταγὲς τῆς Αγίας Προπαγάνδας, ἐὰν δὲ τὸ μετατρέψει σὲ Ιερατικὴ Σχολή, ὁ καθ' ἔνας δὲν θὰ παραλείψει νὰ συνεισφέρει γιὰ τὴ διατήρησή του. Τόσα καὶ τοιαῦτα ἀναφέρονται ἀπὸ τὸν ἀποστολικὸ ἐπισκέπτη περὶ τοῦ θέματος τούτου.

26. Η Αγία Προπαγάνδα θὰ μπορεῖ ἀπ' ἕδω καὶ στὸ ἔξῆς νὰ μὴν ἐπιμένει σὲ ὅ, τι ζητᾶ προκειμένου νὰ προέλθει σὲ ἐλάφρυνση τοῦ κανονικάτου τοῦ καντόρε δὸν Νικολάου Σουμαρίπα, ὁ ὄποιος μὲ πολλὲς ἀναφορές του ἔχει δηλώσει ὅτι ἡ θέση του ἔχει ἐπιδεινωθεῖ ἀπὸ διαταγὴ τοῦ σεβασμιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Νάξου μὲ τὴν ὄποια ὑποχρεώνεται νὰ πληρώνει γι' αὐτὸ τὸ κανονικάτο, ὅπως καὶ οἱ διάδοχοί του στὴν εἰρημένη καντορία, πρὸς τὴν ἔδρα τῶν πατέρων Ιησουϊτῶν τῆς ιδίας πόλης ἔνα κάποιο ἐτήσιο ποσὸν γιὰ ἔνα τεμάχιο χωραφοῦ ὀνομαζόμενο *Trombadoro* τὸ ὄποιο ἀνήκει στὸ εἰρημένο εὐεργέτημα (*beneficio*), ποὺ κατέλιπε ἀπὸ τὸ 1600 ὁ Νικολὸς Δέσδες καὶ ὁ γιός του Μάρκος στὴν Αδελφότητα τῆς Πλαναγίας Καζάτζας, τὴν ὄποια οἰκειοποιήθηκαν οἱ εἰρημένοι πατέρες, καὶ ἐπειδὴ ὁ ἀποστολικὸς ἐπισκέπτης εἶναι προσεκτικὸς στὴν ἔξέταση παρόμοιας ἀξιωσης, προσκάλεσε τὴ μία καὶ τὴν ἄλλη πλευρά, ὅποτε παρουσίασε ὁ δὸν Νικολὸς Σουμαρίπας μία πράξη ποὺ ὑπεγράφη μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ αἰδέσιμου πατέρα γενικοῦ διοικητοῦ Κωνσταντινούπολεως Ιάκωβου *Brugno* στὴν ὄποια διατυπώνεται ὅτι εἶναι στὴν ἐλεύθερη προαιρεση τῶν κατόχων τοῦ συχνὰ μνημονευομένου κανονικάτου καὶ τῶν διαδόχων τους νὰ δίδουν μία ὅρνιθα· ὡς ἐκ τούτου συνάγεται ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐνοχλεῖται *perpetuis temporibus* ὄποιοδήποτε πρόσωπο εύρισκεται νὰ κατέχει τὴν καντορία, τόσο μάλιστα ὅσο ὁ παρὸν προϊστάμενος τῆς εἰρημένης Διοικήσεως <ἐνν. τῶν Ιησουϊτῶν>, ὁ πάτερ *Andriano Verteau* ἔχει ἀποδεχτεῖ νὰ μὴν ἐναντιώνεται.

27. Τέλος, ἀναφορικὰ μὲ τὴν πληροφορία ποὺ ἔδωσε ὁ ἀνωτέρω ἀρχιεπίσκοπος Νάξου στὴν Ἁγία Προπαγάνδα ὅτι οἱ πατέρες Καπουτσῖνοι ἔδω καὶ τρία ἡ ἐπὶ πλέον χρόνια ἔχουν ἐγκαταλείψει τὶς ἀποστολές καὶ μοναστήρια τους στὰ νησιὰ τῆς Πάρου, Ἀνδρου καὶ Μήλου, ὁ σεβασμιώτατος ἀποστολικὸς ἐπισκέπτης ἐπεδίωξε νὰ διακριθῶσει κατὰ πόσον ἀληθεύει ἡ πληροφορία, πλὴν δὲν ἔγινε δυνατό, ὅμως σήμερα εἶναι ἐνισχυμένες οἱ ἀποστολές, πλὴν ἐκείνης τῆς Μήλου, ἔχει ὅμως δοθεῖ υπόσχεση τοῦ πρὸ custode Tomaso da Parigi στὸν ἀποστολικὸ ἐπισκέπτη ὅτι σύντομα θὰ ἀπο- στείλει καὶ σ' αὐτὸ τὸ νησὶ τῆς Μήλου καὶ γιὰ ἐπιβεβαίωση τῆς ύπόσχεσης τοῦ ἀνακοίνωσε ἐπὶ πλέον τὰ ὄνόματα τῶν κληρικῶν ποὺ ἀπεστάλησαν στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν Γενικὸ Προϊστάμενο τοῦ Τάγματος αὐτοῦ Γάλλων πατέρων.

— Padre Angelo M. Romano, στὸ Πέραν Κωνσταντινουπόλεως, στὸν Ἅγιο Λουδοβῖκο.

— P. Prospero M^a da Malsa, στὸν Γαλατὰ Κωνσταντινουπόλεως, στὸν Ἅγιο Γεώργιο.

— P. Antonio M^a da Verona, στὸ Πέραν ΚΠόλεως, στὸν Ἅγιο Λουδοβῖκο.

— P. Gregorio da Busto, στὴ Χίο.

— P. Clemente Romano, στὴ Σύρα.

— P. Antonio da Idelvesaro, στὴν Πάρο, προϊστάμενος.

— P. Fortunato da Bologna, στὴν Πάρο.

— P. Giuseppe Mariada Lessena, στὴν Αθήνα.

— P. Egidio da Bassano, λαϊκός, στὸ Πέραν Κωνσταντινουπόλεως, στὸν Ἅγιο Λουδοβῖκο.

— F. Sdicola da Foligno, στὴ Νάξο.

— F. Felice da Gubio, στὴν Ἀνδρο³.

³ SCPF/Congreg. Particolari, vol. 66, 77. 160^v - 161^v.