



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗ

Έργα του

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΒΛΑΣΤΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΙΝΟΥ
ΑΜΟΧΩΣΤΟΥ 18Α
142 33 Ν. ΙΩΝΙΑ 1013M

ΜΗΛΟΣ



Διευθυντής: Παύλος Μπελιβανάκης - Γραφεία: 848.01 Αδάμας Μήλου - Τηλέφωνο και FAX: (0287) 22.250 Αρ. Φύλλου 231 - 31 Ιανουαρίου 1998

Ένας διακεκριμένος Μηλιός δάσκαλος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΒΛΑΣΤΟΣ

Του Σίμου Μιλτ. Συμεωνίδη

Ένας άγνωστος στους πολλούς διάσκαλος, διακεκριμένος διδάσκαλος, υπήρξε ο Αντώνιος Π. Βλαστός που γεννήθηκε στη Μήλο το 1831. Η πολύ γνωστή οικογένεια Βλαστού, εκ των αρχοντοπούλων της Κρήτης, διεσπάρη σε πολλά μέρη (Χίο, Ζάκυνθο, Άνδρο, Σύμηρν κ.ά.) κατά την πάροδο των αιώνων και όπως φαίνεται και στη Μήλο. Για τον υπό εξέταση Αντώνιο Βλαστό, οι πληροφορίες μας περιορίζονται, επί του παρόντος ως το 1878 και στα δημοσιευόμενα κατωτέρω στοιχεία, τα οποία καταγράφονται στον Β' τόμο του «Πρωτοκόλλου των λειτουργών της Παιδείας εν τα Ελληνικώ Κράτει, Αθήνησι της 1 Σεπτεμβρίου 1868», που ευρίσκεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Τα πρώτα γράμματα πρέπει να διδάχτηκε στη Μήλο κι ακολούθως εγγράφηκε στο Γυμνάσιο Σύρου, από το οποίο έλαβε αποτυπήριο με το βαθμό «άλλιστα» μετά δε τούτο διδασκαλικό πτυχίο (υπ' αριθμ. 6/28 Δεκ. 1854) με βαθμό «άριστα». Στη συνέχεια σπούδασε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησε το 1860 (αποφοίτηριο υπ' αριθμ. 265/6 Οκτωβρίου). Εγνώριζε καλά τις γλώσσες Λατινική, Γαλλική και Γερμανική, έγραψε πολλές επιστημονικές διατριβές καθώς και αναγνωστικό βιβλίο για τα δημοτικά σχολεία με τον τίτλο «Ο Ελληνόπαις του Δημοτικού Σχολείου», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας (αριθ. εγκρ. 5137/6-7-1873).

Πρωτοδιορίστηκε ελληνοδιδάσκαλος (της ανωτέρας) Γ' τάξεως στις Σπέτσες με διαταγή της 7 Μαρτίου 1856. Στις 22 Αυγούστου του ίδιου χρόνου, μετατέθηκε στην Ανδρίσσανα, διευθυντής του εκεί Ελληνικού Σχολείου. Στις 30 Απριλίου 1859 προβιβάσθηκε σε σχολάρχη και στις 30 Σεπτεμβρίου 1860 μετατέθηκε στη Λαμία. Τον επόμενο χρόνο, 30 Σεπτεμβρίου, στη Λεβάδεια και στις 14 Φεβρουαρίου 1862 στη Σύρα. Στις 25 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου πάλι στη Λεβάδεια και στις 17 Νοεμβρίου στη Σύρα. Απ' αυτήν μετατέθηκε στις 6 Ιουλίου 1864 στο Γαλαξείδι, από όπου έλαβε, στις 15 Σεπτεμβρίου, «άδειαν απουσίας». Διορίστηκε εκ νέου στις 8 Νοεμβρίου 1868 στη Σύρα και στις 19 Αυγούστου μετατέθηκε στην Τήνο, από την οποία και απολύθηκε την 1 Σεπτεμβρίου. Διορίστηκε και πάλι στη Σύρα, στις 20 Ιανουαρίου 1873 και το 1878, Ιουνίου 14 «έλαβεν αύξησιν μισθού εκ Β' πενταετίας».

Απομένει ήδη προς έρευνα το υπόλοιπο της δημόσιας υπηρεσίας του, η εξακρίβωση του λόγου που έλαβεν «άδειαν απουσίας» επί τέσσερα χρόνια (1864-1868) καθώς και η ανεύρεση των «επιστημονικών διατριβών» του για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα περί της προσωπικότητάς του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ «ΜΗΛΟΥ»

Θεωρούμε σκόπιμο να προσθέσουμε στο ανωτέρω άρθρο του κ. Σ. Συμεωνίδη την πληροφορία ότι το επίθετο Βλαστός, δεν υπάρχει πια στην Μήλο.

Εις τα σωζόμενα αρχεία του Δήμου Μήλου αναφέρονται 8 άρρενα και 5 θήλεα μέλη της οικογένειας. Από την μελέτη των εγγράφων φαίνεται ότι ο Αντώνιος Π. Βλαστός είχε δύο τέκνα τον Πέτρο (γεν. 1865) και Επαμεινώνδα (γεν. 1867). Για τον δεύτερο η εφημ. «ΜΗΛΟΣ» έγραφε στο φ. 135/1.5.1929, τα εξής:

«Απεβίωσε στην Αθήνα, γόνος αρχοντικής οικογενείας της νήσου μας τυχών αρτιωτάτης επιστημονικής και εγκυκλοπαιδικής καταρτίσεως, σπουδάσας τα νομικά, εισήλθεν εις το δικαστικό Σώμα και πάνω επαξίως κατέλαβε την θέσιν του Αντεισαγγελέως του Εφετείου Αθηνών αφ' ης απεχώρησε δια να εισέλθει εις την Στρατιωτικήν Δικαιοσύνην με το βαθμό του Υποστρατήγου, παρ' η υπηρέτησης μέχρις επ' εσχάτων ως Κυβερνητικός Επίτροπος του Ναυτοδικείου Πειραιώς. Τελευταίως, γενόμενος συνταξιούχος εδικηγόρει εν Αθήναις διακριθείς εις πλειστας σπουδαίας ποινικάς δίκας».

Από τους άλλους Βλαστούς άξιοι ιδιαίτερης αναφοράς τώρα, είναι ο πιλότος Πέτρος Ιωάννου Βλαστός που γεννήθηκε το 1830 και για τον οποίο, η εφημ. «Μήλος» έγραφε στο φ. 79/15.12.1926 τα εξής:

«Εκ των πρώτων πρωρέων της εποχής εκείνης. Εγκαινίασε την διώρυγα του Σουέζ διαπλέυσας αυτήν μετά της τότε αυτοκρατείραστης Γαλλίας».

Ο Π.Β. είχε μία - τουλάχιστον - κόρη και έναν μόνο γιο τον Ιωάννη που πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 1926, στην Μήλο όπου ζούσε έχοντας προ 5μηνου επιστρέψει μαζί με την αδελφή του, από το Πορτ Σάιτ όπου είχε εργαστεί στη Διώρυγα επί 40 χρόνια.

Προσθέτουμε επίσης ότι μία Βλαστού δασκάλα εμφανίζεται στη Μήλο κατά την δεκαετία του '20, αλλά δεν ήταν Μηλιά. Ήταν μάλλον πρόσφυγκ.